

Nieuws van de werkgroep Groene Long

Boer William Tempel brengt leven en liefde voor dieren

In het hart van de Groene Long, een oase van rust en natuur, vind je een veld waar koeien grazen onder de schaduw van fruitbomen. Dit idyllische tafereel heeft de aandacht getrokken van velen, vooral ouders met kinderen die graag de dieren komen bewonderen. De eigenaar van deze vreedzame enclave heeft zijn naam en telefoonnummer op een paal geplakt, wat het makkelijk maakt om met hem in contact te komen en enkele vragen te stellen.



Kennismaking met William Tempel

'Mijn naam is William Tempel, en ik ben 52 jaar oud', vertelt de vriendelijke boer. 'Ik ben al 27 jaar getrouwd met mijn vrouw Bartina en samen hebben we drie kinderen: twee dochters en een zoon. We wonen aan de Noorddijkerweg in Groningen.' William heeft gedurende zijn leven van zijn passie voor dieren zijn beroep gemaakt. 'Ik ben al dertig jaar als boer werkzaam bij Mulder Loonbedrijf in Groningen', deelt hij trots. Zijn weg naar dit beroep begon met het afronden van de mavo op d-niveau, gevolgd door de Middelbare Landbouwschool. Daarnaast behaalde hij het Mid-denstandsdiploma in Groningen en voltooide hij de cursus Leermeester.

Naast zijn werk op de boerderij heeft William diverse hobby's en interesses. 'Ik houd van dieren, fietsen, tuinieren, tuinen aanleg-

gen en natuurlijk koffiedrinken', lacht hij.

De weg naar de Groene Long

Hoe William bij dit stukje grond aan de Beijumerweg terechtkwam, is een verhaal op zich. 'Via een oud-dorpsbewoner ben ik aan deze stukjes grond gekomen', vertelt hij. In het begin hield hij schapen en lammetjes, maar later besloot hij over te stappen naar koeien en kalveren. 'Huur je dit land of pacht je het?' vroegen we. 'Ik huur dit veld van de familie Elzinga, eigenaren van de biologische boerderij Martinzicht in Zuidwolde', legt William uit.

Een bijzondere relatie met de Groene Long

De band die William heeft opgebouwd met de bezoekers van de Groene Long is speciaal voor hem. 'Ik krijg vaak fijne reacties,

ze sturen me appjes en foto's', zegt hij. 'De gesprekken met hen vind ik erg mooi. Ook als er iets met de koeien is, bijvoorbeeld als er één ontsnapt is, dan bellen ze me op en dan kan ik gelijk reageren.'

De koeien en hun ras

De koeien die in dit veld grazen, behoren tot het zeldzame Brandrode ras. 'Er zijn ongeveer 1800 van deze koeien in Nederland', legt William uit. 'Ze zijn bekend om hun sobere levensstijl en hoeven geen eersteklas gras te eten. Deze koeien zijn erg sociaal, laten kalfjes van andere koeien bij zich drinken, zijn mak en niet agressief. Ze hebben een hoog aaibaarheidsgehalte, dus ze zijn erg geliefd bij de bezoekers.'

Bescherming voor de fruitbomen

Wie goed kijkt, zal merken dat de boomstammen in de weide zijn omwikkeld met doeken. William legt uit waarom: 'Fruitbomen hebben bescherming nodig in een weide waar koeien staan, omdat de koeien iets nodig hebben om tegen te schuren. Om beschadiging te voorkomen heb ik de stammen omwikkeld met jute.'

Zorg in verschillende seizoenen

Tijdens droge periodes of wanneer het gras niet goed groeit, moet William bijvoeren. En waarom stonden de koeien in het begin in een kleine kraal? 'Omdat mensen zo genieten van de koeien had ik afgelopen winter be-



sloten om de koeien in de weide te laten en bij te voeren. Om het land niet te laten vertrappen had ik ze in een hok opgesloten bij de ingang van het perceel.'

De toekomst

Voor degenen die zich afvragen of de koeien er volgend jaar weer zullen zijn: dat hangt af van verschillende factoren, waaronder het weer. William heeft plannen om elk jaar iets anders op dit prachtige stukje land te laten

grazen. 'Volgend jaar komen er waarschijnlijk twee koeien met elk één kalf', onthult hij.

Het verhaal van William Tempel en zijn koeien laat zien hoe één persoon met liefde voor dieren een positieve uitwerking kan hebben op de lokale gemeenschap en hoe ze samen van de natuur kunnen genieten. Voor informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met werkgroepgroenelong@gmail.com.

